



Paaskamp (8-11april)



thema: bejaarden

Eens was er een vrolijk bejaardentehuis genaamd "De Zonnige Haven" in het hart van het dorpje Meetjesland. De ouderen hadden altijd veel plezier en werden goed verzorgd door de lieve medewerkers. Ze leefden er in harmonie en waren heel gelukkig.

Maar op een dag veranderde alles.



Een gemenerik genaamd meneer stoppelbaard sloop in het bejaardentehuis binnen en hield alles en iedereen gevangen. Hij had zich vermomd als oudje zodat niemand hem door had. Hij had een geweer bij waarmee hij iedereen gevangen hield. Hij is een slechterik die het bejaardentehuis wilt vernietigen met een bulldozer. Als dat gebeurt, kunnen de oudjes nergens meer naar toe. De mensen mochten niet meer naar buiten en naar binnen. De ouderen werden gedwongen om allerlei klusjes te doen en kregen niet meer de zorg die ze nodig hadden.

Wij hebben jullie hulp nodig om meneer stoppelbaard tegen te houden en hem te verjagen uit het tehuis. Zo kunnen de oudjes terug in harmonie samenleven en kunnen ze terug geholpen worden. Doe je mee? Wij en de oudjes kunnen alle hulp gebruiken!

